

VERSLAG : PLANTING GEBOORTEBOOM 2018

Woops... we did it again... want hij staat... De Fladderiep...de geboortebom van 2018, statig met heel wat gekleurde konijntjes in zijn kruin...

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, het park was niet toegankelijk en heel erg modderig, en het weer zat niet mee... dat heeft ook invloed gehad op het aantal inschrijvingen, vrezende we...

Na overleg met de gemeente besloten we om de tenten niet op te zetten en over te schakelen naar plan B (dat we vorig jaar opgesteld hadden omwille van de sneeuw) . Dus werd alles verplaatst naar de gemeentelijke werkplaats die werd omgebouwd en leeggemaakt om alle deelnemers (zo'n 98 personen) deftig te kunnen ontvangen. En kwam de boom naar ons ipv wij naar de boom...



Om 12u30 kwamen onze helpende medewerkers handen toe. De percolators werden opgezet zodat de koffie zeker op tijd klaar was... ook de grote waterkoker werd aangezet (voor de theeliefhebbers). Daarna decoreerden we de tafels voor het dessertenbuffet gemaakt door onze bestuursleden - van tiramisu tot appelcake, van kaastaart tot zwartewoudtaart en franchipannentaart tot appelsientaart. We hingen de spandoeken, vlaggetjes en we zetten ook de banners op die we vastmaakten met touw zodat ze zeker niet zouden gaan vliegen.



Het duurde langer dan normaal eer de eerste ouders toekwamen (13:45h) maar de stroom ouders, grootouders kwam op gang. Ieder ouderkoppel werd onthaald door Mieke, team Gezin en Welzijn van de gemeente en Carolien, werkgroep Jonge Gezinnen van de Gezinsbond Stekene. Zij deelden het Gezinsbondbondzakje met info over Gezinsbond Stekene met de nieuwsbrief en info over de Gezinbond nationaal en de Gezinsbond Kemzeke en mededelingen van de gemeente. Ook het boomdiploom zat in de enveloppe en het naamkaartje in de vorm van een konijntje, alsook een konijntje om op de jas te spelden.



Iedereen ging in de werkplaats binnen en wanneer de boom toekwam, kregen alle ouders de mogelijkheid om hun naamkaartje bevestigen aan de boom en een fotootje te nemen. Daarna begonnen we met de festiviteiten. Onze voorzitter, Ludwine, deed de verwelkoming in naam van de gezinsbonden, gevolgd door een van onze schepenen Lorette, die de ouders ookverwelkomde en de soort boom toelichtte. Daarna werd de activiteit afgesloten door het dankwoord van Lisette, de voorzitter van de Gezinsbond Kemzeke. Het buffet werd geopend. Alle aanwezigen genoten van het overheerlijke buffet met koffie of thee. Voor de kids hadden brikjes sap, chocomelk of vruchtenmelk voorzien. Sommige gezinnen gingen op einde nog een kijkje nemen naar de geboortebom die ondertussen was rechtgezet door de mensen van de Groendienst. ...



De berichtjes in ons gastenboek spreken voor zich: « Bedankt voor de leuke ontvangst" "Leuk initiatief met een hartelijke ontvangst", Dankjewel voor dit leuke gezinsmoment" "Bedankt voor dit leuke initiatief en het lekkere dessertenbuffet"

