



Nieuwsbrief 1

Onze eerste nieuwsbrief in je mailbox... weer een stapje verder in de digitale weg om jullie – onze leden – op de hoogte te brengen van onze komende activiteiten. Verslagen en foto's van voorbije activiteiten kan je terugvinden op onze webstek www.gezinsbond-stekene.be. Surf gerust eens langs !

We verwelkomen jullie graag ...

Juli – Augustus – September 2011: “Lier Gezien? Lier Gevonden !”



Een dagje mooi weer ... trek er op uit en doe mee aan de schitterende wandel- en fietsrally in Lier. Deze bruisende stad wordt het decor van heel wat vragen, foto's en puzzels, ook op kindermaat, met kans op het winnen van mooie prijzen.

11 september 2011: “Knuffelturnen”

Jonge kinderen vinden het heerlijk op te bewegen, zeker als dat kan met andere kinderen. Peuters hebben ook vaak energie voor 10. Knuffelturnen is een intiem moment dat u samen met uw kindje kan beleven en beiden van geniet.

Voor wie: peuters van 12 maand tot ze naar school gaan (met één ouder per kind)

Wanneer: 11/09/2011 van 16h tot 17h

Waar: Binnenspeelplaats BS De Molenberg, Kerkstraat, Stekene

Prijs: 2€ voor leden, 4€ voor niet-leden

Inschrijven kan al op jongegezinnen.stekene@gmail.com



13 september 2011: “Het Geheim van Portwijn”

Wij, Belgen, zijn de grootste portdrinkers ter wereld. Tijdens deze avond ontdekken we eerst de wereld van de portwijn: waar wordt hij gemaakt, welke soorten zijn er, welke smaken, hoe moeten we hem drinken...? Vervolgens proeven we zelf enkele portwijnen. Het doel van deze avond is immers op een volwaardige manier portwijn te leren ruiken, proeven en kwalificeren. Je zal weten waarom port zo hoog scoort bij de Belgische consument.

Voor wie: iedereen die van een glas port kan genieten

Wanneer: 13/09/2011 van 20h tot 22h

Waar: Gildenhuis, Dorpstraat 42, Stekene

Prijs: 3€ voor leden, 6€ voor niet-leden

Inschrijven kan al bij Anny Gorrebeeck 03 779 63 79



De Bond
voor alle
gezinnen



21 september 2011: “Wanneer begin je er nu aan?”

Vormingsavond over huiswerkbegeleiding.

Huiswerk lijkt als vanzelfsprekend bij de school te horen. Toch is het vaak een bron van spanning en problemen. Er zijn voor- en tegenstanders. Maar wat een kind leert met huiswerk maken is belangrijk. Het begeleiden van huiswerk door ouders is zeker zinvol. Hoe pakken we dit aan ?

Voor wie: ouders van kinderen tussen 8 en 14 jaar
Wanneer: 21/09/2011 van 20h tot 22h

Waar: OC De Statie, Stadionstraat; Stekene
Prijz: 1€ voor leden, 3€ voor niet-leden
Inschrijven kan al op jongegezinnen.stekene@gmail.com



2 oktober 2011: “Gezinsbondhappening”

Wij willen jullie graag allemaal uitnodigen op een **spetterende** familiedag met een **toffe historische wandeling** door Stekene of een buggyvriendelijke **zoektocht naar Reynaert De Vos** gevolgd door een **heerlijke uitgebreide brunch met warm en koude gerechten**, vol leuke verrassingen voor jong en oud.

Voor wie: iedereen
Wanneer: 2/10/2011 vanaf 9:00
Waar: Broedersschool, Nieuwstraat; Stekene
Meer info volgt nog ...

11 oktober 2011: “Paleisgeheimen”

De magische uitstraling van de Koninklijke familie blijft fascineren. Leden van koningshuizen worden door het grote publiek geassocieerd met romantiek en glamour. Is dat wel terecht? Wat betekent de Koninklijke familie vandaag voor België? Hoe machtig en hoe rijk zijn de Coburgs? Hoe gedragen ze zich Privé Wie draagt de broek en wat blijft er binnen de familiekring over van de nationale leuze “ Eendracht maakt macht”? In een boeiende causerie ‘ Paleisgeheimen’ onthult Belgisch bekendste royaltywatcher Jan Van Den Berghe, met pikante details en smakelijke anekdotes, de minder bekende en soms minder fraaie aspecten van het vorstenhuis.

Voor wie: iedereen
Wanneer: 11/10/2011 om 14h
Waar: Gildenhuis, Dorpsstraat 42, Stekene
Prijz: 3€ voor leden, 6€ voor niet-leden
Inschrijven kan al bij Ludwine Rutsaert, 03 779 91 02 of ludwine.rutsaert@scarlet.be



De Bond
voor alle
gezinnen



16 oktober 2011: Tweedehandsbeurs

Anonieme verkoop van baby- en kinderkleding (tot 12jaar), kinderwagens, kinderbedjes, autostoelen, maxicosi's, fietsjes, e.d. Deze keer geen speelgoed. Er is een specifieke speelgoedbeurs in november gepland.

Voor wie: iedereen

Wanneer: 16/10/2011 om 13:30h

Waar: Broedersschool, Nieuwstraat , Stekene

Prijs: 3€ voor leden, 6€ voor niet-leden

De datum van inschrijven voor de verkoop wordt later meegedeeld.



5 november 2011: "Kids koken olv De Kinderkok Jeroen "

Kinderkok Jeroen – bekend van het VTM-programma "mijn restaurant" en van de kidszender Ketnet – en zijn professioneel team zal onze kids niet alleen een leuke en aangename middag bezorgen. Hij zal ze ook iets bijbrengen. Geen ingewikkelde kookkunst maar gezonde verfijnde gerechten op maat van onze kids.

Voor wie: kinderen van 6 tot 12 jaar

Wanneer: 5/11/2011 om 14:00h

Waar: Gildenhuis, Dorpsstraat 42, Stekene

Prijs: 6€ voor leden, 10€ voor niet-leden

Proevers worden verwacht vanaf 17:00 (6€ gezinsprijs voor leden, 10€ gezinsprijs voor niet leden). Inschrijven kan al maar is VERPLICHT (ook voor de proeverij) op jongegezinnen.stekene@gmail.com. Na betaling ontvang je de bevestiging van je inschrijving.



20 november 2011: Speelgoedbeurs

Op onze speelgoedbeurs kan je babyspeelgoed, puzzels en boeken, gezelschapspelletjes,... kopen of verkopen. Natuurlijk allemaal werkend, volledig en in goede staat.

Voor wie: iedereen

Wanneer: 20/11/2011 van 10:30h tot 12:30h

Waar: Broedersschool, Nieuwstraat , Stekene

Prijs: 3€ voor leden, 6€ voor niet-leden

De datum van inschrijven voor de verkoop wordt later meegedeeld.



26 november 2011: "Familiequiz"

Een gezellige kwisavond met 8 rondes in groepjes van maximum 4 personen. Supporters mogen natuurlijk ook meekomen.

Voor wie: iedereen die kwissen leuk vindt

Wanneer: 26/11/2011 om 20:00h

De Bond
voor alle
gezinnen



Waar: Gildenhuis, Dorpsstraat 42, Stekene
Prijs: 10€/ploeg voor leden, 12,5€/ploeg voor niet-leden
Inschrijven kan al bij Luwine Rutsaert 03/779.91.02 - ludwine.rutsaert@scarlet.be
of bij Marc Van Hecke 03/779.53.92 - marc.van.heck1@telenet.be

Inschrijvingsstrook familiequiz:

Ploegnaam:
Ploegverantwoordelijke: naam.....tel.....
mail.....
Aantal deelnemers:

6 december 2011: "Feestelijk koken op z'n ... Jordans"

In de keuken tref je veel invloeden van de Arabische keuken. Toch is de oorspronkelijk bedoeïencultuur nog heel erg aanwezig. Er wordt veel (schapen)vlees geconsumeerd en dierlijke voedingsmiddelen zoals yoghurt en eieren, altijd begeleid door rijst en brood. De ingrediënten van veel gerechten komen ook voor in keukens van andere Arabische landen. Mensen die houden van de zuiderse keuken, van schalen vol verse salades, dipsausjes en heerlijk geurende specerijen zullen zeker hun hart kunnen ophalen tijdens deze workshop.

Voor wie: iedereen die Jordanië culinair wil ontdekken
Wanneer: 6/12/2011 om 19:30h
Waar: Gildenhuis, Dorpsstraat 42, Stekene
Prijs: 15€ voor leden, 20€ voor niet-leden
Inschrijven kan al bij Anny Gorrebeeck 03 779 63 79



Zoals jullie zien, een gevarieerd aanbod van activiteiten. Voor ieder wat wils. Heb je een suggestie voor een activiteit, mail het ons ! We bekijken het zeker !

Ontvang je nog geen uitnodiging per mail en wil je graag op de hoogte blijven van onze activiteiten, stuur dan een mailtje naar jongegezinnen.stekene@gmail.com.

Heb je zin om mee te werken? GRAAG !

We zoeken enthousiaste medewerkers, wijkmeesters, bestuursleden ! Weet je niet wat dit allemaal inhoudt ?

Bekijk dan even [de website "www.maakgezinnenblij.be"](http://www.maakgezinnenblij.be) en lees de verhalen. Contacteer ons op jongegezinnen.stekene@gmail.com

De Bond
voor alle
gezinnen