

VERSLAG: Ontbijtactie



Het was ons vorig jaar zo meegevallen dat we dachten... dit doen we nog een keer... dit keer zonder sponsoring van Gezinsbond Nationaal want dat is voorlopig een afgesloten hoofdstuk. Maar met ons beetje ervaring en onze notities van vorig jaar konden we toch goed ons mannetje(vrouwetje) staan...

Op zaterdag 6 mei in de voormiddag gingen we een aantal vrijwilligers de zaal al zetten... iedereen stak de handen uit de mouwen... banken werden verzet, stoelen geplaatst, tafellakens gelegd, tafels ingedekt, het buffet al klaargezet voor zo ver dit kon, koffie en warm waterperculators aangesloten op de klok, enz... Het reftergevoel was volledig weg... het zag er leuk en gezellig uit... Het gerief van onze lokale sponsors en onze aankopen werden ook binnengebracht, versieringen hangen, sponsersflyers plaatsen, kinderhoek inrichten, ...



Op zondag 7 mei was het vroeg, heel vroeg want de eerste eters kwamen al om 8 uur. Dus met man en macht het buffet aanvullen met broodjes, koeken, verschillende soorten vlees en kaas, eitjes en spek beginnen bakken, koffie checken, ... en daar waren ze ... de eerste eters van het totaal aantal van 124... langzaam maar zeker druppelden de anderen ook binnen... onze dames in de keuken bakten de eitjes en het spek dat het lieve lust was ... want dat viel erg in de smaak... ook voor de kleintjes hadden we iets speciaal voorzien – buiten plastieken bordjes, bekers, kommen en

bumbabestekken – lekkere smakelijke kleine potjes platte kaas (a la petit gervais) of yoghurt .

Onze zaal vulde zichzelf en het werd een gezellige boel... het buffet werd constant aangevuld, de eitjes en het spek ook... en de eters kwamen verschillende keren hun bordjes opnieuw vullen... ook onze



babysitters – die de kinderhoek bemanden – hadden hun bezigheid met het plaatsen van glittertattoo's en versieren van nageltjes met Nailart. We hadden ook een mobiel blotenvoetenpad voorzien en enkele clics-bakken. Ook dat viel bij de kinderen goed .



Samen met de eters van 10u, namen we even de tijd om samen met de helpers te eten. Daarna begon de opruim en de afwas... de refter terug als refter plaatsen. Iedere vrijwilliger kreeg nog een boeketje tulpen mee... moe maar heel tevreden gingen we naar huis... het was ons weer gelukt... heel veel blij gezichten en leuke commentaren in ons gastenboek...



Volgend jaar terug ?

