

## VERSLAG: Bijtankessie « Wortels en Vleugels » In de week van de opvoeding

Het liep eerst niet zoals we verwacht hadden... en we stonden op punt om het te annuleren... gelukkig hebben we dit niet gedaan... . We onthaalden onze deelnemers in deze week van de opvoeding op een passende manier.

Tegen half acht waren we met 14 ouders.

De avond kon beginnen. Ieder kwam met zijn eigen verwachtingen...

Hilde – onze moderator van vanavond – stelt zichzelf even voor, legt daarna ook de manier van werken uit. Ook het principe van praten-luisteren werd even verduidelijkt... wil je iets delen in groep... tof, fijn... wil je liever alleen

luistern... ook goed. Iedereen moet zich veilig en op zijn gemak voelen. Om dan echt te starten liet Hilde enkele foto's zien, daaruit kon men de foto kiezen die je het meeste aansprak. Daarna deden we een rondje zodat iedereen zichzelf kon voorstellen en ook – als je dat wou – verklaren waarom je nu niet die bepaalde foto hebt gekozen. Dat bracht al thema's aan waar we verder op konden ingaan.



Hilde gaf onze enkele stelling waar met hand opsteken konden laten zien of we er mee eens of niet. Daarna kreeg iedereen de kans om dit te verklaren. Zowel Hilde als onze deelnemers brachten een deel van hun ervaring mee in het gesprek. Hierdoor kregen we een aangename gesprek. Tijdens de korte pauze gingen de gesprekken verder met een drankje en een knabbeltje.

We polsten al eens of onze deelnemers tevreden waren over dit initiatief. En dat werd volmondig beaamd.

Na de pauze gingen we nog even door op de thema's die uit het rondje gekomen waren. Ook hier kwamen verhalen, ervaringen en anekdotes aan te pas.

We besloten de avond om 22:00h. Alle deelnemers staken de handen nog even uit de mouwen om te helpen DE zaal netjes achter te laten, waarvoor dank. Nog even iets in de gastenboek schrijven... Ook onze moderator Hilde was tevreden. Het was een fijne groep, een gezellige eerlijke avond

Bedankt allemaal

