

VERSLAG: Bezoek aan Brouwerij «The Musketeers»



Elk jaar nemen we in onze programmatie een degustie-avond op... Ook dit jaar...alleen was het dit jaar een beetje anders dan... we gingen op bezoek bij Brouwerij «The Musketeers » voor een rondleiding en natuurlijk ook een proevertje...

We spraken met onze 16 deelnemers af op de parking van DE brouwerij... iedereen voorzien van een mondkmasker... Onze rondleiding begon met het verhaal van de "stichters" van de brouwerij... 4 vrienden... 4 musketiers... die na 20 jaar te brouwen in de proefbrouwerij in Lochristi op zoek gingen naar een gebouw met een verhaal... dat gebouw vonden ze in Sint Gillis Waas.... waar ze een oude steenbakkerij hebben omgevormd naar een gezellig brouwerijcafé met een groot terras...



Daarna gingen we de brouwerij binnen... we hadden al verschillende brouwerijen gedaan maar dit was toch de modernste die we ooit gezien hebben... we konden het volledige brouwproces volgen van water tot bier... tot in het flesje of het vat... De deelnemers vonden het heel interessant om zien...



Na het bezoek hadden natuurlijk dorst gekregen... en moesten we dit heerlijke gerstenat toch ook eens proeven... dus naar het brouwerijcafé om de verschillende bieren die deze brouwerij maakt te bestuderen en sommige te proeven



Het was een geslaagde avond... Er werd nog stevig nagepraat met de biertje in de hand met gids ...

